

Opdracht 8 – Moment van de Dag

Vrijdag ochtend, tijd voor een nieuwe, creatieve uitdaging voor de komende uren/dagen. Ook nu weer ruimte voor eigen interpretatie en laat je vooral inspireren door deze werkvorm.

De focus ligt op :

Ontspanning / aandacht, sturen / waarnemen - aandachtig aanwezig zijn in het hier en nu.

Wat heb je nodig?

- Tekenpapier / aquarel papier
- Smartphone/ iPad
- Potlood/ houtskool
- Verf / stiften / potloden / aquarel (wat je zelf prettig vindt om mee te werken)

Wie op facebook zit heeft een variant van deze werkvorm mogelijk al voorbij zien komen.

Stap 1: Ik nodig jullie uit om vandaag een (of meerdere) foto's te maken van je dagelijks leven.

Dit kan in huis, maar voel je vrij om een blokje om te lopen in je omgeving (indien mogelijk) Breng geen mensen in beeld! Fotografeer voor jou in het oog springende objecten, voorwerpen of onderwerpen die bij jouw moment van de dag passen.

Kies bewust in hoe je dit in beeld brengt (afstand / nabij, perspectief).

Stap 2: Kies een van de foto's als uitgangspunt. **Maak een zwart/wit vertaling op papier.**

Je kunt kiezen om een detail of het geheel op papier verder uit te werken (abstract of realistisch). Gebruik je eigen creativiteit.

Stap 3: Heb je de smaak te pakken ... dan kun je de foto ook nog in kleur uitwerken waarbij je gebruik maakt van vervreemding van kleur.

Let tijdens het werken eens op de verschillende gedachten en gevoelens die in je opkomen. Kun je in het moment blijven, of denk je veel aan andere dingen?



Het zou erg leuk zijn als jullie de resultaten met ons willen delen. Waarbij je jouw gekozen foto als ook je "vertaling" samen deelt. Dit kan door een foto te versturen via whatsapp naar ons mobiele nummer 06 – 5715 3275 of te posten op de facebookpagina van Toon Hermans Huis Weert.

Veel succes, ik ben benieuwd naar de resultaten! Conny Bijlmakers.